

Nieuwsbrief Annagilde juli 2023



Gildendag Epe

Het 25 jarig bestaansjubileum van het Epense Maartensgilde op 2^e Pinksterdag in Epe met 11 gildebroeders bezocht. Koning der schutterskoningen bij het vogelschieten, naast de oude kerk werd Rijk van Ark, de commandant van het Eper gilde. De hoofdprijs bleef dus mooi in eigen huis. Onze schutterskoning Gerrit werd bijgestaan door secondanten Dries Jonker en Henk de Graaf. Met alle gilden (5) kleine rondgang door Epe gemaakt en bij de kerk werd geschoten en 'n demonstratie van tamboers en vendelaars gegeven. Een stikgezellige dag met prima verzorging. Dat vonden ook onze Anna's.

Hattemse cultuurprijs voor gildebroeder

Voor de 2^e maal ging deze prijs van de Stichting Rolf Olland Cultuurfonds Hattem naar een gildebroeder. De prijs werd uitgereikt tijdens de zomerreceptie van gemeente Hattem op 30 juni j.l., door de burgemeester, mevr.Olland en de vz. van het Hattemse cultuurfonds. Na de ons ontvallen gildebroeder Dolf Moesker, die de toen nog Generaal Hoeferprijs geheten kreeg voor zijn inzet voor de realisering van de stadsmaquette, nu dus uw gildeschrijver Gerard Libert. De Rolf Olland cultuurprijs Hattem behelst een bronzen afbeelding van het slot Dikke Tinne, een oorkonde en een geldbedrag van 1000 euro. De prijs wordt eens in de 2 jaar uitgereikt.

Opening Hanzejaar in Kampen op 1 april

Met een aantal gildebroeders, verbonden aan de Kooigroep, een demonstratie gegeven aan de kade van Kampen, van het straattoneel rond de insluiting van graaf Jan II van Wassenaer straks op het Dikke Tinnefestival. Naast de spelers Teus van Hattem, Evert van Olst, Herman Koopman en uw schrijver zullen er ook weer 6 gildebroeders dienstdoen als bewakers en tamboers. Ondanks het slechte weer toch redelijk wat publiek getrokken en vooral onze kooi was naast de Kamper Kogge de grote trekpleister. Onze overprovisor was ook aanwezig en ze was verrast door de goede (handels)geest tussen de Hanzesteden Kampen, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem en Doesburg.

Hanzewalk

In het kader van het Hanzejaar het gilde en Visit Hattem vertegenwoordigd tijdens de Hanzewandeling tussen de Hanzesteden Elburg en Hattem door ca 100 wandelaars, die moedig de hitte trotseerden. Het 'Utrechts buitencentrum' aan de Bovenheigraaf te Oldebroek was de halteplaats. De behoorlijk verhitte wandelaars opgewacht met Oekraïense soep (Borsj), koffie, thee, water, fruit en broodjes, verzorgd door Visit Hattem. Gezellige sfeer en flink wat reclame kunnen maken voor Hattem en het schuttersgilde, als oudste vereniging van de stad. De burgemeesters van Elburg en Hattem en de wethouder van Oldebroek verwelkomden de gasten en benadrukten de samenwerking tussen de steden en het achterland.

Algemene Ledenvergadering Annagilde op 20 april j.l.

Afgetreden na een lange staat van dienst is gildekoning Herman Koopman. Hij kreeg een erepenning aan de schutterskoningsketen, luid applaus en dank en een afscheidsdiner met de Meesters aangeboden bij 'de Voorburch'. De vacature voor een nieuwe gildekoning wacht nog op invulling. Hopelijk

duurt dat niet te lang want een enthousiaste kartrekker wordt node gemist. Wacht niet te lang met uw steun. In 2024 zal ook uw schrijver na 10 jaar er mee stoppen, dus wil alvast nadenken over rollen en verantwoordelijkheden. Uw schrijver belooft, mits goed geïnformeerd, dat hij ook dan de Nieuwsbrieven zal blijven verzorgen, net zoals uw afgetreden gildekoning inzetbaar blijft als verificateur verbonden aan de schietcommissie.



Oefenen Kooigroep voor straattoneel op Dikke Tinnefestival

De spelersgroep o.l.v. regisseur Chris de Kok is alweer begonnen met de repetities voor het straat-toneel over de kooi van Van Wassenaer met spelers en straks ook figuranten. Geoefend wordt op het Hanzepark (ijsbaanterrein) op de dinsdagavonden in juli en eind augustus met een grote generale op 29 augustus a.s. Evert van Olst en zijn buurvrouw Marry Bruins (van het SIHK) zorgen voor de centrale aansturing. Gildebroeders Gerrit de Weerd, Dries Jonker, Harry Kremer en Gerrit Liefers (tamboers), Gerrit Jan Potgieter en Wim Gerritsen, hebben zich al gemeld voor de bewakingseenheid Er kunnen nog zeker 5 a 6 broeders bij. Bent u dus niet bij de schietbaan ingedeeld, overweeg dan eens deze rol, die u onsterfelijk maakt voor Hattem en het gilde. Opgave graag bij de gildeschrijver.

Nieuwe aanwinsten

Alweer een nieuwe gildebieder in de persoon van Jan Bultman mogen verwelkomen. Hij en zijn Ina voelen zich al zichtbaar thuis in onze gelederen. Hij is alom bekend, zeer muzikaal, een echte Hattermer; een pure aanwinst voor onze club dus. In oktober zal ook Herman, ja de man van... instappen. Hij ziet er nu al naar uit.

Gaaischieten

Een kleine gildedeleгатie had de huidige schutterskoning van huis opgehaald, die met de nieuwe vogel in hun midden optrok naar het schootsveld. Zowel overprovisor als schutterskoning benutten hun

openingsschot en troffen de Gaay vol op de borst. De toon was gezet, edoch 20 schutters hadden 6^e schietrondes nodig om de vogel uiteindelijk naar beneden te halen. Okay, de wind werkte niet steeds mee en de moer zat best wel vast en de schoten waren niet altijd even zuiver. De gelukkige van het genadeschot, die daarmee voor de 2^e maal zijn eigen vogelcreatie ruw naar beneden haalde was Gerrit Liefers, de huidige schutterskoning. Nog meer onderscheidingen voor deze al zwaar gedecoreerde gildebroeder. De vleugels waren voor Harry Zwerus en Gerrit de Weerdt. De vogel hield zijn kop er goed bij, dus die viel niet. De overprovisor Marleen Sanderse bood de schutterskoning vlierbessensiroop aan als een gezonde variatie op de bekende Zuidammer oude jenever. De gildebroeders konden eindelijk hun langverwachte borrel uit die enorme kruik van Dirk Jan drinken. Een luid proost op de nieuwe schutterskoning, waarna het gildelied klonk. Nou ja, klonk? Het vlakbaanschietsen voor de dames schoot erbij in, daar een heftige regenbui roet (en water) in 't eten gooide. Voor hen gaan we naar verwachting iets aparts doen op een extra schietavond in het najaar. Nadere informatie volgt. Het eten was trouwens meer dan voortreffelijk en de dranken vloeiden weer rijkelijk. De sfeer was ouderwets gemoedelijk en Harry en Henny Zwerus genoten zichtbaar van hun vele gasten. En ja, er werd weer luid meegezongen op de wijsjes uit Harry's accordeon, zelfs met een alternatief clublied in marstempo, dat je gewoon niet verkeerd kunt inzetten en het enthousiasme over onze bijdrage aan het naderende Dikke Tinnefestival was merkbaar. De jongste gildebroeders en hun Anna's schoven naadloos in het geheel, alsof dat al jaren zo was. Henny kreeg als dank een prachtige bos bloemen en Harry eeuwige roem en een (dakloze) auto geparkeerd in zijn jachtkamer. De 14 afwezige gildebroeders (en hun Anna's) hebben wel iets unieks gemist.

Bijdrage van Gerrit Kouwenhoven, tijdens de maaltijd.

We schrijven de lente van het voorjaar 1572. De Tachtigjarige Oorlog met Spanje is pas een paar jaar aan de gang en het is RETE-spannend. Overigens, niemand wist toen hoelang die oorlog zou gaan duren, evenmin als dat er iemand was die na veertig jaar zei: 'hè hè, nou zijn we op de helft'. Maar dat terzijde.

De Geuzen hebben Den Briel op 1 april ingenomen zonder dat het eigenlijk de bedoeling was, laat staan dat de opstandelingenleider Willem van Oranje er de regie over had. De Geuzen wilden namelijk vanuit Engeland, waar ze waren weggejaagd, naar Texel varen, mogelijk om de Zuiderzee op te gaan om er rijke koopvaartschepen te kapen of zo, maar ze hadden tegenwind en belandden bij de Zuid Hollandse eilanden. Toevallig was het Spaanse garnizoen van Den Briel zo goed als afwezig, dus pik in, het is winter, of eigenlijk voorjaar. Een aantal steden in het westen verklaarden zich nu ineens voor de prins. En die was daardoor wel gedwongen om vanuit Duitsland, waar hij zich schuilhield, ook in actie te komen. Hij was trouwens al bezig om in Duitsland troepen te ronselen en groepjes zogenaamde Bosgeuzen maakten sowieso al de Achterhoek onveilig.

De Spaansgezinde drost van Ulft, de heer Van Haersolte en de eveneens Spaansgezinde landdrost in 's Heerenberg, Andries van Anderlecht, waren er al behoorlijk zenuwachtig over die Bosgeuzen. Al vanaf maart waren ze actief en Haersolte en Anderlecht hadden er al ettelijke keren over gecorrespondeerd met hun overheden. Waarom vertel ik dit nu aan jullie, aan een stel schutters die vandaag op de gaai hebben geschoten, een optochtje hebben gehouden, de trom hebben geroerd en met een vendel hebben gezwaaid? Welnu ik zal het u zeggen.

Op 13 mei slaat de Spaansgezinde landdrost Andries van Anderlecht vanuit 's Heerenberg opnieuw alarm, dit keer omdat er troepen worden gesignaleerd nabij het tolhuis in Lobith. Hij vraagt aan het

hof in Arnhem om versterking, zelf heeft hij weinig soldaten ter beschikking. Ditzelfde bericht werd een dag later in Doesburg nog een beetje aangedikt doorverteld. Er zouden bij Lobith maar liefst 200 Geuzen de rivier zijn overgestoken en er zouden nog vijfhonderd soldaten bijkomen. Ook de stad Doesburg maakte zich dus zenuwachtig en stuurde verkenners.

Wat is nu het verhaal waarmee de verkenners terugkwamen? De schutterij van Lobith had op de gaai geschoten en men had de koning naar oude gewoonten met slaande trom en zwaaiende vendels 's avonds naar huis gebracht. Dat was dus de gevreesde troepenverplaatsing geweest.

Opmerking van uw schrijver.

We mogen ons veilig weten met onze bescheiden (ongewapende) gilde-eenheid die geheel in vrede de schutterskoning van huis haalt en naar het schootsveld begeleidt. Thuisbrengen gaat ons wat te ver. Geen reden tot paniek dus, temeer daar ook het fietspad Rooseboomspoor niet de meest strategische route is om oorlogshandelingen (troepenverplaatsingen) tegen wie dan ook aan te vangen. Overigens volgend jaar weer dezelfde route. Dit pleit met een ouder wordend gilde voor een schutterskoning nog dichter bij het schootsveld. Maar die hadden we met Bert Cleijssen al eens. Dus gastheer Harry, of buurman Henk Frelink, doe uw plicht, ga moedig voorwaarts en verschalk die vogel, zou oud gildekoning Frank Henry hebben gezegd. Jullie spelen per slot van rekening een thuiswedstrijd en kennen de hardheid van het gras, de zon en windkracht, de eigenaardigheden van de mast en de grillen van de natuur op Hattems heilige grond; de Gaedsberg. Maar wat nu als de schutterkoning woont aan de Veldweg of ergens aan de Geldersedijk? Dat wordt nog een hele tippel, maar dat terzijde.

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:
www.sintannagildehattem.nl